

De kom afsted!

En historie fra vores vinterferie.

Vi var en tur på havnen i Porto Rico for at se lidt på bådene.

Det hjælper lidt på humøret og ventetiden, inden vi kan komme i gang med vores egen båd.

På vej hjem skulle vi lige handle, Bente blev udenfor butikken, og da jeg kom ud, stod hun og snakkede med en dame. Det var Gerda fra Odense, hende og John lå med deres båd i havnen, det havde vi ikke opdaget, og de skulle af sted næste dag, over Atlanten og regnede med at holde jul på Trinidad.

Det blev til megen snak, og et besøg. Vi havde ikke set dem siden Ebeltoft i maj, og da regnede vi ikke med, at de kom af sted.

De fortalte om deres tur her til Canaria øerne. Det havde været en god oplevelse, men det er utroligt, hvad der ser godt og rigtig ud hjemme, viser svagheder og går i stykker efter 6 måneder på havet. De havde været i forbindelse med div. reparatører hjemme, for at få løst problemerne, det var lykkedes, og alt virkede nu.

Alt var ombord nu, solpaneler og vind generator, ekstra diesel og vand, så nu er det ud af havnen kursen vest. Vindroret styrede, og så skulle der bare trimmes sejl, holdes udkik, og resten gik af sig selv.

De skulle være hjemme igen til august.

Der var 4 både, der ville følges ad med VHF afstand, så de kunne tale sammen og udveksle vejmeldinger. Der var 2 danske en svensk og 1 tyske både, det var en folkebåd, han havde en satellittelefon installeret.

Ombord på en af de andre både, var en dansker på 71 år. Hans kone blev i Morgan, ombord på deres egen båd. Hun havde fået sejlet nok, så han tog en tur selv for at hjælpe de andre, og regnede med at være tilbage til nytår, med fly. Aftenen før de tog af sted var der højt humør på Bambus Bar.

Det var afsked med alle dem, de havde lært at kende i den måned, de havde ligget her. 1. december 10.15 stod de ud af havnen i solskin, vejmeldingerne var gode for de næste 3 døgn, så ville vinden blive mere nordlig, men det passede fint, for så ville de sejle mere sydover og ramme passaten.



Bente var noget imponeret over hvor meget, der kan stoppes ned i en Sagitta 35. Der skulle jo være mad, vand og meget mere til den næste måned. Alt var stuvet godt sammen, så det kunne tåle de store bølger. Samtidig skal der være plads til at navigere, styre, sove og lave mad. Gerda havde lavet en liste over, hvor alting var.



Tekst & foto Bifrost